

Geachte raad,

Mijn naam is Monique Dudok.

Ik woon sinds zeven jaar in de van Heylerhofflaan 9 in Maastricht, waar wij een b&b hebben ,aan het prachtige stadspark.

Ik wandel dagelijks met mijn hond door het park.

Het moet mij van het hart, dat dit park met zijn historische stadsmuur een visitekaartje van Maastricht zou moeten zijn,maar dat is het helaas niet!

Het is bijna al zo dat het me choqueert dat het stadspark en de stadsmuren niet het onderhoud krijgen dat ze verdienen.

Het park en de muren hebben een unieke functie en waarde voor de stad Maastricht, haar inwoners, de vele duizenden toeristen en studenten uit de hele wereld, maar de praktijk laat een ander beeld zien.

Een Tefaf gast van ons uit Zwitserland, de heer Cahn uit Basel is een bekende archeoloog, was niet te spreken over de toestand van de muur, en sprak van een schande voor Maastricht.

- De vele evenementen richten naast de vaak ondraaglijke overlast een blijvende schade aan aan het park. Deze schade wordt niet of nauwelijks hersteld.
- Zouden deze evenementen niet beter op hun plek zijn op het al verharde Tapijn terrein?
 - De hangjeugd maakt met muziek, scooters, cannabis en bier,tot diep in de nacht lawaai en een bende van het park. Met deze warme zomeravonden moest ik regelmatig naar de achterkant van ons huis verhuizen om te kunnen slapen. Er is geen toezicht of handhaving. Ik ruim regelmatig in de vroege ochtenduren gebroken glaswerk, kroonkurken en troep op. ook gebeurt er in de stille hoekjes nog veel meer onaangenaams.
- Veel eeuwenoude bomen blijken ziek en zwak te zijn,
- dit is ons nogmaals bevestigd door een boom expert . dit levert gevaar op voor de bezoekers van het park. Regelmatig breken er grote takken af. Een voorbeeld is, de Ginkgoboom die vorig jaar midden op de dag door een windvlaag brak en op een wip viel, Hij was helemaal rot.
- Het pad naast vijver in het stadspark is vol gaten, hier heb ik mij laatst de voet omgezwikt, net geen gescheurde enkelband.
- Nieuw aangelegde perken, kregen nauwelijks water, en het onkruid stond deze zomer zo hoog dat de planten het onderspit delven.
- hier ben ik al met de schop bezig geweest,want dit was de afspraak met Erik Kaptein, maar het is niet te doen alleen. Dit is alleen mogelijk als er een grotere groep wil meewerken en die leiding krijgt van professionals.
- Maar Het is volgens mij ook normaal dat een stadspark goed onderhouden wordt door de gemeente en dat zieke bomen tijdig gesnoeid of vervangen worden. Ten slotte is het park de groene long en visite kaartje van het centrum van de stad Maastricht.
- Ook de banken en de magere verlichting in het park geven een trieste aanblik; een stad als Maastricht niet waardig.

Mijn man en ik willen graag een financiële bijdrage leveren aan het vervangen van bomen en ook voor banken in het park en niet voor het onderhoud! Twee jaar geleden hebben we door een privé-initiatief van mij en enkele buurtbewoners, in samenwerking met de gemeente, enkele zieke bomen kunnen vervangen, nadat we hier geld voor ingezameld hebben. Dit is toch ook een vorm van burgerparticipatie waar de gemeente om vraagt?

Hier zouden we graag mee verder willen gaan, al is dit maar een druppel op een gloeiende plaat.

Wat we aan u als Raad vragen is een goed, degelijk onderhoudsplan voor het gehele stadspark, De zogenaamde A status. bomen herplanten, een toekomstbestendig plan, handhaving, en er zorg voor dragen dat het park voor iedereen is. en een gemakkelijke samenwerking. zodat nog vele generaties kunnen genieten van ons stadspark.

En dan zullen wij ook verder ons best doen.sjiek en sjoen samen doen?

Of wilt u er gewoon nog een party locatie bij?
Zegt u het maar.

Ik wil mij bedanken bij de raad dat ik mijn verhaal kon vertellen in de raadsronde.

Graag willen wij uitnodigen zelf een keer een wandeling te maken door het park.

Vooraf na een flinke regenbui!

(wat er overigens na de herfstbeurt beter uitziet , dan de gehele zomer)

En loopt u vooral een keer over het slechte pad langs de grote vijver, en maak een rondje naar de kleine vijver, en het grasveld in het mgr. Nolenspark met zijn slechte banken.

En vergeet u vooral niet over de stadsmuur boven de poort waarachtig te lopen.(vanaf haat en neid)

Let eens op de gevaarlijke hekwerken ,Graffiti,en toestand van dit stuk geschiedenis.

En tot slot, kunt u zich voorstellen een site te openen waar burgers parkbanken en bomen kunnen kopen en laten plaatsen met een herrineringsplaatje ?

Dit ken ik uit duitse steden?wij zullen een van de eersten zijn die willen investeren.

En zou het niet verstandig zijn om evenementen te verplaatsen naar het al verharde tapijnterrein?

hier hebben ook nauwelijks bewoners geluidsoverlast .

En hier zou ook voor de studenten een leuke plek gecreeerd kunnen worden, met houten vlonders om te "chillen" te zonnen en te studeren?

Het park heeft al zo veel verloren door de aanleg van de Kennedy brug!

Met vriendelijke groet,

Monique en Evert Dudok

Ook namens een aantal bewoners van de van Heylerhofflaan.

De foto's stuur ik u zo snel mogelijk